

Fodbold en populær sport

Kommunaltidende 1. maj 1915

Nu da Somren for Alvor har meldt sig med Solskin og lyse Aftener, er Tiden kommen til at lægge et godt Ord ind for Sommersporten, særlig den Gren af den, som vel nok dyrkes mest herhjemme, mere end i de fleste andre Lande, nemlig Fodbold.

Mange Mennesker gaar om med helt forkerte Begreber om Fodbold; man hører ofte Udtryk som: »Jeg skal ikke der op og have Arme og Ben sparket itu!« o. lign.

Folk betragter ofte Fodboldspillet som en Levning fra Barberiet, en Idræt, hvor det gaar på Livet løs, og som man sjældent slipper fra med hele Lemmer. Hvilken Vildfarelse!

Fodboldspillet er absolut ikke mere farligt end de fleste andre Sportsgrene. Spillerne har jo dog som Formaal at sparke til Bolden og ikke hverandres Skinneben, selvfølgelig kan det ske, at en og anden på Grund af daarligt Spil faar en Skramme paa et Ben, men saa vidt som til brækkede Arme og Ben gaar det jo dog kun meget sjældent.

Mange paastaar, at Fodboldspil ikke har nogen Betydning. Vist har det saa, hvem har ikke ærgret sig over at se den Træghed og Langsomhed, der ofte findes hos vor Tids unge. – Gaa ud og se paa en Fodboldkamp; der ser man baade raskhed og snarraadighed.

Skulle det ikke være af Betydning at faa disse Egenskaber opøvede. Jeg hørte forleden en ældre Herre på 15-16 Aar sige: »Jeg er da ikke så dum at løbe og tosse om deroppe«.

Det er den Tankegang, vi skal have bort, »Tiden er ej til i Mag at dvæle«. Nej, vi trænger til en Ungdom, der vil bruge sine Kræfter og ikke gaar af Vejen for en Smule Anstrengelse ud over det daglige Arbejde. Lad os bevare Ungdommen og Ungdomsmodet saa længe som muligt.

»Glamsbjerg Boldklub« spiller Fodbold på Markedspladsen hver Tirsdag og Torsdag Aften kl. 7¹/₂. Nye Medlemmer optages hver Spilleaften ved henvendelse til Bestyrelsen som bestaar af følgende: Chr. Jørgensen, Formand, Lærer Østergaard, Kasserer, og Jens Madsen.

Netop i Aar er der god Brug for nye Spillere, idet mange af de gamle er rejst bort, saa der trænges til nye til at indtage deres Pladser.